



הזמנה

סמינר קריאה שנתי בהנחיית סמואל נמירובסקי

2021 – 2022

שימו לב! - הסמינר יתקיים באמצעות הזום. לינק ישלח לנרשמים.

סמינר קריאה שנתי, פתוח לאורחים, במכון גרין / מנחה: סמואל נמירובסקי
מפגשי הסמינר יתקיימו בימי ראשון, החל מה 10.10.2021, אחת לשבועיים, בין השעות 13:00 – 14:30

השנה בנושא:

המקרים הגדולים של פרויד בקליניקה של לאקאן

דורה / איש העכברושים / הנס הקטן / שרבר / איש הזאבים

בשנת העבודה הקרובה, 2021-2022, סמינר הקריאה השנתי שלנו הפתוח לאורחים יוקדש לאופן בו לאקאן קרא, למד ולימד, את המקרים הגדולים של פרויד. הסמינר יתבסס על קריאה של המשתתפים, מראש, את המקרים ועל ההתייחסויות והפיתוחים של לאקאן, כפי שמופיעים בסמינרים השונים לאורך השנים. עומדים לרשותנו 16 מפגשים בהם נעשה את המסע דרך המקרים לפי סדר הופעתם הכרונולוגי, בהוראתו והנחייתו של סמואל נמירובסקי.

אוקטובר 2021	נובמבר 2021	דצמבר 2021	ינואר 2022	פברואר 2022	מרץ 2022	אפריל 2022	מאי 2022	יוני 2022
10.10	7.11		16.1	13.2	13.3	10.4	8.5	
24.10	21.11	19.12	30.1	27.2	27.3	24.4	29.5	19.6

עלות: 1170 ש"ח.

להרשמה באמצעות הקישור <https://eventbuzz.co.il/freud-lacan>



ארגומנט

המקרים הגדולים של פרויד בקליניקה של לאקאן סמינר שנתי בהנחיית סמואל נמירובסקי

הסמינר שאנחנו מציעים נושא את הכותרת: "הקליניקה הלאקאניאנית במקרים הגדולים של פרויד". כותרת זו דורשת הסבר: המקרים של הפסיכואנליזה יהיו תמיד פרוידיאנים. "הדבר" יהיה, מאז ייסודה של הפסיכואנליזה, ומשם ואילך, תמיד "הדבר הפרוידיאני", הדבר המדבר. למרות זאת, חצי מאה לאחר היווסדה, והחל מאותו הרגע, הקליניקה אינה יכולה להיות אלא לאקאניאנית. המקרים הגדולים של פרויד, כולל המקרה של שרבר, שבו פרויד לא טיפל, אבל עסק בו על בסיס הזיכרונות שלו, הם פרדיגמטיים לחלוטין. מייסד הפסיכואנליזה מאז המקרה של דורה, עוסק אך ורק בשיח (השיח הישיר של מטופליו, הזיכרונות של שרבר והדיווח של אבא של הנס). הדבר הפרוידיאני מגלה אמת שעד אז אף פעם לא נשמעה: מגלה אותה בחלומות, במעשי הכשל ובסימפטומים. הדבר הפרוידיאני חומק מהמלכודות של הסובייקט הנותן, מצדו, שיבגדו בו בסצינה האחרת, באמצעות תצורות מתוחכמות. האמת הפרוידיאנית מתחבאת במרתף המוזר של הסימפטום.

פרויד עוזב את הסוגסטיה ההיפנוטית של שרקו ואחרים על מנת לעשות מקום לאסוציאציה החופשית ולפירוש - לזה לאקאן יקרא הפונקציה של הדיבור. למרות זאת, זה בשדה של השפה שבה אמת זו תמצא את מובנה. בתשתית החשוכה של השדה הזה לאקאן ימצא את המפתח של הפסיכואנליזה: המסמן. בפונקציה של הדיבור יהיה אפשר לפגוש את האפקטים, מה שמסתירה ההדחקה הלא מודעת, וגם את מה שאי אפשר להסתיר - את מה שהמועקה חושפת - הדחף. את האמת חייבים לפגוש בהצפנות של המבנה של השפה. אם האמת מסתתרת זה מכיוון שהיא לא יפה. את זה יודעים גם פרויד וגם לאקאן.

המקרים הגדולים:

לקרוא אותם מהקליניקה הלאקאניאנית יביא אותנו במגע עם הפרקטיקה שלנו, עם הפרקטיקה של היום, עם הפרקטיקה שלנו כאנליטיקאים ועם הפרקטיקה שלנו כאנליזנטים.

נראה משני הצדדים של המנגנון הקליני (הדיספוזיטיב) את מה שהשיח מגלה לנו ואת מה שמסתיר מאיתנו: הפעילות והשימושים של ההעברה ושל ההעברה הנגדית מהצד של מפעיל הדיספוזיטיב (הטעויות הבלתי נמנעות לפעמים שאליהם הטרנספרנס מוביל). ניתן לראות זאת בקטע של האנליזה של דורה ובשאריות שלא עברו שם אנליזה, משני הצדדים של הדיספוזיטיב. שאריות אלה מדווחות על העובדה שהפסיכואנליזה נמצאת בתנועה של תיקון עצמי מתמיד.

נראה את המבנה הכמעט מתמטי של הסימפטום האובססיבי והמנגנון של הרפטיציה של המיתוס המשפחתי, במקרה של - איש העכברושים.

נראה את אופני ההבניה האדיפלית, את האיווי של האם, את הפנטזמה הפובית והאיום לסירוס, במקרה של - הנס הקטן.

נראה את המשמעות העמוקה של "שם האב", של החוק ושל הדחיה, במקרה של - שרבר.

נראה את המורכבות האבחנתית במקרה של - איש הזאבים.

ההצעה שלנו מאד שאפתנית.

הפתגם הלטיני מזהיר אותנו: *Ars longa, vita brevis* - כלומר: המשימה גדולה החיים קצרים.